



Nieuwsbrief No.15
Juli 2013

Koerklanke



Zingende mensen Gelukkige mensen

Agenda:

Overzicht van concerten en evenementen in 2013

Zie ook www.sintremigius.nl

Programma augustus t/ m november 2013

11 augustus, 10.45 uur:

Opluisteren H. mis in de Hamboskliniek te Kerkrade

25 augustus, 14.00 uur:

Remigiusbarbecue in de tuin van Henk en Anja Geisen, Klimmenderstraat 91

5 oktober, Remigiusfeest, 19.00 uur:

Opluisteren H. Mis in de parochiekerk.
Na afloop feestavond in het verenigingslokaal.

Jubilarissen: Theo Hochstenbach 50 jaar lid en Leon Beckers 40 jaar lid

12 oktober, 20.00 uur:

Deelname aan de Zangersdag van de Onderlinge Federatie te Valkenburg

27 oktober, 20.00 uur:

Deelname aan het concours van het KNZV te Tegelen

16 november, 19.00 uur:

Opluisteren Carnavalsmis bij de Kaatboere in de kerk te Kunrade

.....met een glimlach

John, nieuw bij ons koor, vraagt aan Sjir hoe bij ons de repetitie-avond verloopt? Zegt Sjir, o dat gaat zo, we komen binnen en gaan aan de bar zitten, we drinken wat, de een meer, de ander minder, iemand vertelt een mop en nog een en nog een en dat is het eigenlijk. Ja maar zegt John, wanneer zingen we dan? O zegt Sjir, dat doen we als we naar huis gaan. **J**

Mannenkoor St. Remigius Klimmen



Opgericht op
26 oktober 1956
Lid KNZV-Limburg

Beschermvrouwe

Mevr. Roos Claessen - Savelsbergh

Beschermheer

Dhr. Dieudonné Akkermans

Voorzitter

Jo Bertholet

Muzikale leiding

Ger Franken, dirigent
Linda Smolenaers, pianiste
Sandy Wijnands, repetitor

Secretariaat

Klimmenderstraat 89
6343 AB Klimmen
tel. 045-4055307
E-mail: hubwiertz@hetnet.nl
Website: www.sintremigius.nl

Repetities

Elke vrijdagavond repeteren wij in Cafe – Restaurant 't Köpkelke Klimmenderstraat 8, 6343AC Klimmen van 20.00 tot 22.00 uur.
Kom gerust eens luisteren en laat je vooral niet weerhouden om mee te zingen.
Ons motto Zingende Mensen Gelukkige Mensen houdt al meer dan een halve eeuw stand.

Redactie

Leon Beckers
Ton Haubrich
Ger Meeüse
Gied Nicolaes

Redactieadres

Overheek 7, 6343 PB Klimmen
E-mail ebm.nicolaes@home.nl

Rekeningnummer

Vrienden van Remigius

IBAN:

NL22 RABO 0146 1176 46

ZANGERS (VER) BONDEN

Er zijn naast koren ook nogal wat organisaties, waarin deze koren samenwerken. Het leek ons leuk dit eens uit de doeken te doen voor diegene die het nog niet weet.

De Onderlinge Federatie

In 1957 hebben vijf Zuid-Limburgse koren het initiatief genomen om jaarlijks een zangersdag te organiseren. Doel van deze onderlinge samenwerking is:

- het bevorderen van het artistieke repertoire;
- het bevorderen van de verenigingsgeest en onderlinge vriendschap;
- het stimuleren van elkaars prestaties en
- het voeren van propaganda voor de mannenkoorzang.

De eerste leden van deze zangersfederatie waren: St. Gregorius Borgharen, Heerder Mannenkoor, ENCI koor Maastricht, Geulklank Valkenburg en d'r Auwe Zank Klimmen.

In de loop der jaren zijn de deelnemers aan deze zangdagen vaak gewijzigd. Gemengde koren hadden zelfs op enig moment de meerderheid.

De doelstellingen zijn echter niet veranderd en met veel enthousiasme nemen nu nog negen koren jaarlijks deel aan deze zangersdag.

Uit: 25 jaar mannenkoor Sint Remigius in 1981

Huidige deelnemers Onderlinge Federatie (2013):

- Mannenkoor Geulklank Valkenburg;
- Mannenkoor Internos Schin op Geul;
- Meerssens Mannenkoor;
- Mannenkoor Sint Remigius Klimmen;
- Gemengde Zangvereniging Sint Caecilia Ransdaal;
- Gemengde Zangvereniging Eendracht Sibbe;
- Gemengde Zangvereniging Orphee Houthem.

KNZV: Koninklijk Nederlands Zangers Verbond

KNZV Nederland is een koepel voor 6 regionale verenigingen, het KNZV Limburg is één van die verenigingen.

Het KNZV Limburg is onderverdeeld in 7 rayons; Rayon 6 Heuvelland is er een van.

Rayon 6 - Heuvelland

Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals - Vaals
Mannenkoor CCK 74 Esch-Lemiers - Lemiers
Mannenkoor Geulklank - Valkenburg
Mannenkoor Inter Nos - Schin Op Geul
Mannenkoor Koninklijk Walram`s Genootschap - Valkenburg
Mannenkoor Lauwerkrans - Mechelen
Mannenkoor St. Remigius- Klimmen
Meerssens Mannenkoor - Meerssen
Simpelvelds Mannenkoor David - Simpelveld
Voerendaals Mannenkoor - Voerendaal
Zangvereniging St. Caecilia - Gulpen

Vanuit Rayon 6 is het initiatief geboren om het Project Heuvelland te stichten en hierdoor te proberen de zangcultuur voor een breder publiek zowel actief als passief toegankelijk te maken.

Uitgelicht: Boedy Imja Hospodne

De opzet van deze rubriek is, om elk kwartaal een muziekstuk of een componist of een arrangement of, onder de aandacht te brengen. Met Pasen zongen we "Boedy Imja Hospodne".

"De naam des Heren zij geprezen van nu tot in eeuwigheid. Amen".

Het is een heel oude tekst uit de Byzantijnse liturgie. De liturgie is eigenlijk de tekst van de H. Mis. Naast het vertellen over God in de Mis werd er toe over gegaan om teksten op een melodie te zetten. Hierdoor werd de inhoud beter onthouden.

In 1054 gingen de kerk van Rome en de kerken van het Oosten definitief uit elkaar.

Het oosterse Christendom behoort tot de christelijk familie, maar legt de accenten in theologie, spiritualiteit en ontmoeting. Daarom staat de ontmoetingsplaats centraal in de Byzantijnse kerk, die zich meestal in het midden onder de koepel bevindt.

Tot ongeveer 1900 werd in de Orthodoxe kerken meestal alleen door mannen en jongens gezongen. Vanaf 1900 komen daar ook gemengde koren in zwang. Van "budi imja" zijn nu ook versies voor gemengd koor verschenen.

Van Clubblad tot "Koerklanke"

Beste muziekvrienden,

We zijn weer een Vriendenblad nieuwe stijl verder! In die tussenliggende tijd hebben we natuurlijk niet stilgezeten.

Pasen hebben we samen gevierd met koffie en paasbrood.

Het was heel gezellig.

Naar het schijnt, weten nog niet ALLE Vrienden,

dat dit bij ons koor een vaste traditie is. Elke 2^e feestdag, als Remigius de H. Mis opluistert, is er na afloop koffie met al naar gelang het feest krenten-, kerst - of paasbrood. Onze Vrienden zijn hierbij altijd van harte uitgenodigd.

Op 6 april hebben we het laatste concert in de serie Driekorenconcerten, met St. Caecilia Hulsberg en Lauwerkrans, in Mechelen gezongen. Remigius kreeg veel applaus voor een goede uitvoering.

Hoewel er een goede akoestiek hing in de kerk en het concert niet te lang duurde, was er jammer genoeg na afloop matige belangstelling voor de "afterparty".

Ook op Tweede Pinksterdag luisterden wij weer de H. Mis op en genoten, ondanks de regen, van koffie met krentenbrood. Dankzij die regen ging het maken van een nieuwe koorfoto helaas nog niet door. Gezien de mutaties in het ledenbestand is het wenselijk, dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Onlangs mochten we één van onze Vrienden een serenade brengen ter gelegenheid van zijn verjaardag. Tijdens de "Klummiesje Bronk", die dit jaar door Craube werd getrokken, presenteerde het mannenkoor zich als vanouds. In augustus zal het koor de H. Mis in de Hamboskliniek weer op en is er de barbecue, waarvoor u allen hartelijk uitgenodigd bent.

Tot gauw!

Met muzikale groet,

Jo Bertholet

Voorzitter Mannenkoor "Sint Remigius"

Naam koorblad

Bij het verschijnen van de eerste editie van ons koorblad nieuwe stijl heeft onze voorzitter Jo Bertholet een oproep tot het bedenken van een naam voor ons koorblad gedaan.

Tal van reacties mochten we ontvangen.

Om u een idee te geven van de vindingrijkheid van leden, volgt een opsomming van ontvangen mogelijke namen:

Ut do-re-mi-tje, Do-Re-migiusje, Con Fuoco, Koerklank,

De Stem, Klare Taal,

De Remigiusbode, Koorklanken, Koorbulletin, Koorgeluiden, Koorbode, Nieuwsblad Remigius, Remigiusklanken.

Gekozen is om voortaan ons nieuwsblad uit te brengen onder de naam: **Koerklanke**

Barbecuefeest zondag 25 augustus 2013

Op zondag 25 augustus vindt voor de vijfde maal een barbecuefeest plaats voor de gehele Remigiusfamilie.

Bij dezen worden u en uw partner van harte uitgenodigd voor deze gezellige middag.

U bent welkom vanaf 14.00 uur. De barbecue start vanaf 15.00 uur.

De barbecue vindt plaats in de tuin van Henk en Anja Geisen, Klimmenderstraat 91.

De kosten voor deelname aan deze barbecue bedragen € 15,- per persoon (inclusief drank en eten). Dit bedrag graag bij aanmelding betalen aan Lou Caubo.

I.v.m. de organisatie is aanmelden voor deze middag noodzakelijk. Aanmelden kan door het inzenden van het (bijgevoegde) aanmeldingsformulier.

Dit graag inleveren vóór 10 augustus bij Lou Caubo (Langstraat 17, 6333 CC Schimmert).

Aanmelden via de e-mail (mk.sint.remigius@planet.nl) is ook mogelijk.

Wij hopen van harte u op deze middag te mogen begroeten.

Gespot

Deze rubriek is bedoeld om iemand wat beter te leren kennen; niet om allerlei veren op een bepaalde plaats te steken maar gewoon om de onderlinge verbondenheid te versterken.

De bedoeling is om per kwartaal één koorlid te "spotten". Omdat het nu nog niet lukt om iemand van ons te strikken, beginnen we met de bekendste Limburgse musicus André Rieu.

Hij werd in 1949 geboren als de oudste zoon in een muzikaal gezin van zes kinderen; zijn vader was immers lange tijd dirigent van de opera van Leipzig en ons Limburgs Symphonie Orkest.

Ook André gaat spelen bij het LSO en wordt daar aanvoerder van de tweede violen.

Maar het strenge regime ligt hem niet zo en daarom richt hij in 1978 het Maastrichts Salonorkest op.

In de jaren daarna maakt hij een vijftal CD's waarin de componisten Strauss, Lehar en de driekwartsmaat centraal staan.

Maar André wil meer en wordt daarom violist en dirigent van het Johan Strauss Orkest dat hij in 1987 leven in blaast (strijkt).

1995 is een topjaar voor Rieu. Wanneer hij tijdens de pauze van de voetbalwedstrijd Ajax-Bayern München een optreden verzorgt, richten de ogen van heel Europa zich op hem. Nog vóór het jaar 2000 reist hij voor concerten naar Amerika en Canada.

In 2000 komt zijn CD "La vie est Belle" uit, met composities van Rieu zelf en het titelnummer schrijft hij samen met zijn broer Jean-Phillipe.

Daarna verovert hij de hele wereld met zijn optredens, CD's en televisieopnames maar ook komt hij sinds 2005 jaarlijks terug naar het Vrijthof in Maastricht voor een aantal midzomernachtconcerten.

In 2008 liet hij kasteel Schönbrunn in Wenen, bekend van

op ware grootte nabouwen en reisde met dat decor over de wereld.

Voor het eerst in zijn 32-jarige carrière moet hij in 2010 enkele concerten afzeggen in verband met een virusinfectie.

Ook in 2012 wordt Rieu beperkt door gezondheidsproblemen en neemt hij zich voor om wat minder hooi op de vork te nemen.

Op dit moment heeft André Rieu in totaal 100 CD's en DVD's op zijn naam staan.

Een Limburger om trots op te zijn, een man die de negentiende eeuwse romantische muziek wereldwijd uitdraagt en toegankelijk heeft gemaakt voor iedereen die het wil horen.

K(r)oningsconcert, 27 April 2013.

Op de vooravond van een oranje gekleurd Nederland organiseerde Remigius een heus kroningsconcert, waarbij de kroon zelfs een prominente plaats op het podium innam. Zowel voor als na de pauze vlogen we ter ere van onze aftredende en aantredende vorst(in) over de wereld en nam Gemengd Zangkoor St. Caecilia uit Ransdaal zowel voor als na de pauze plaats in ons toestel.

Beide koren brachten een internationaal programma ten gehore: van de Balkan naar Zuid-Afrika, van Japan naar Duitsland, van Amerika naar Limburg en geheel in stijl een afsluiting met een eerbetoon aan onze koningin: Domine Salvam fact Reginam Nostram en een saluut aan de nieuwe koning en vaderland met het Wilhelmus!

Het was steeds weer uitkijken naar voorzitter Jo Bertholet, die met de nodige humor en met het koningshuis op de achtergrond ons koor en de zaal steeds naar het volgende nummer begeleidde; Chapeau voor Jo, omdat hij dit op een voortreffelijke wijze deed: kort, vol beeldspraak, duidelijk, komisch, maar met een waardigheid passend bij deze gelegenheid.

Met wat meer publiciteit vooraf was het aantal toeschouwers wellicht wat groter geweest, want dat verdiende dit concert. Een stampvolle zaal zou echter zeker gepaard zijn gegaan met nog meer glaswerk en oranje bubbels tegen de vloer!

Leve de Koning(in)!





Wist u dat.....

het Mannenkoor St. Remigius op dit moment 45 zingende leden heeft?

de Vrienden van Remigius 97 leden tellen en dit jaar hun honderdste lid hopen te verwelkomen?

het Remigiuskoor dit jaar met de collecte voor het Prins Bernard Cultuurfonds, waar 20 zangers zich voor ingezet hebben, € 833,65 ingezameld heeft en één derde deel daarvan in de clubkas vloeit?

de zangers van het koor, dank zij een subsidie van ditzelfde fonds, een nieuwe smoking kunnen laten aanmeten?

ook de Vrienden van Remigius bijdragen bij in het bekostigen van deze nieuwe smokings?

onze dirigent Ger Franken sinds 1 januari 2013 de nieuwe dirigent van het Meerssens Mannenkoor is en oud Klimmenaar Rob Waltmans in deze functie opgevolgd heeft?

'T is maar dat u het weet!

Voor onze jonge vrienden

Tussen onze bijna 100 vrienden en vriendinnen van mannenkoor St. Remigius zitten drie kinderen, die nog jonger dan u zijn, echt waar! In deze uitgave van Koerklanke willen we daar speciaal aandacht aan besteden en misschien denken andere volwassen papa's, opa's, mama's of oma's.....hé dat is een leuk idee, ik maak ze ook lid van de vriendenclub.

De nieuwsbrief wordt gemaakt door een 4-tal koorleden. Op bijgaande kleurplaat staan deze koorleden afgebeeld. Wie veel naar onze uitvoeringen komt, ziet meteen wie wie is.

Alle kinderen die zin hebben om van deze saaie kleurplaat iets moois te maken: handen uit de mouwen en kleuren maar!

Wat kun je winnen? Een uurtje rust bij jou thuis is de eerste prijs en omdat we moeten bezuinigen, zijn er lekker geen andere prijzen.

Mooie kleurplaten die we terug krijgen zullen ons saaie prikbordje in het repetitielokaal opfleuren.

Doe je best, veel succes en nog een fijne vakantie verder !



Foto, Optreden tijdens A.V.R.O. koorfestival 1968 Mannenkoor St. Remigius Klimmen